



hemmaföraldrar.se

## Mamma från familjen Annorlunda bloggar om information från slutna facebookgrupp



FOTO: FOTO: EMANUEL D. FELICER/LICENS: CC BY-SA

**Föräldrar besvikna och oroad sedan någon gått in i Hemmaföräldrars nätverks slutna facebookgrupp och delat information vidare. Att det var så blev uppenbart sedan Madeleine Ilmrud från tv-serien Familjen Annorlunda på TV 4, bloggade om Hemmaföräldrars nätverk. En grupp hon själv aldrig varit med i.**

Hemmaföräldrars nätverk, HFN, arbetar för att stötta, inspirera och ge föräldrar råg i ryggen att välja att gå mot strömmen och satsa på andra lösningar än standardlösningen, med två heltidsarbetande föräldrar och barnet i förskola från ett års ålder. Det handlar om att i stället välja att stanna hemma längre ... att välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

En del väljer därför att vänta lite längre med förskola, andra hoppar över den helt. En del väljer dagmamma andra flerfamiljssystem och några väljer vårdnadsbidrag. Det är alltså ingen hemlighet att det är en grupp för föräldrar som valt att stanna hemma längre. Att välja

annorlunda gör att många hemmaföräldrar får finna sig i att bli ifrågasatta och HFN:s facebookgrupp har blivit en fredad zon, där föräldrar kan hitta fler som gjort samma val och som de kan dela sina tankar, känslor och privata funderingar med.

De som går med i gruppen får bli medlemmar under förutsättning att de accepterar gruppens filosofi och regler om att skriva med fingertoppskänsla samt att man hoppar över inlägg där man inte delar en åsikt. Just det inlägget en person inte gillar kan betyda allt för en annan förälder. Det är inte okej att gå med bara för att läxa upp föräldrar för de val de gjort eller de åsikter de har.

Med över 1 700 medlemmar finns det naturligtvis lika många åsikter som medlemmar. Alla åsikter förstås för varje medlem men alla ska naturligtvis följa både gruppens regler men även lagar och regler i stort. Skulle något inlägg anses stötande eller bryta mot några regler så är det som i alla grupper ...då ska det anmälas till administratören för gruppen.

### HFN ersätter samtal i verkliga livet

Alla i HFN arbetar enligt filosofin ”goda ringar på vattnet ...” – vilket innebär att man tar emot råd, stöd och inspiration ... och sedan ger man tillbaka genom att hjälpa och stötta andra, tipsa om länkar, lyfta ett intressant ämne och vända, vrida och diskutera - och sprida att HFN finns.

Föräldrar i dag är ofta ganska ensamma och det är sällan det finns tid för reflektion och eftertanke. På en del orter har föräldrar som är hemma längre många andra arbetskamrater att nätverka med, men på vissa ställen så är de tämligen ensamma. HFN:s facebookgrupp blir då räddningen och därför avhandlas ibland även väldigt privata saker kring föräldraskap och livsval. Bilder på barn delas, lyckliga och svåra stunder delas och mängder med inlägg skrivs varje dag.

Därför blev många ledsna och oroliga när de blev medvetna om att saker skärmdumpats och sedan diskuterats på en blogg som drivs av en mamma från familjen Annorlunda.

### Tog kontakt för att förmedla föräldrars oro

För att förklara vilken oro det väckt samt för att få en förklaring till hur det kommer sig att Madeleine Ilmrud som inte är med i gruppen – som över huvud taget inte har nämnts i gruppen – eller har någon som helst koppling till HFN:s facebookgrupp - valt att i ett blogginlägg skriva ner hela Hemmaföräldrars nätverk och stoltsera med att hon har en massa skärmdumpar från en sluten facebookgrupp i sin ägo – tog Hemmaföräldrars nätverk kontakt med henne.

### Har samlat på sig skärmdumpar från HFN

Hon bekräftade då att hon hade printscreen (skärmdumpar) från gruppen.

– Jag har skärmdumpar från hela konversationen och inte enbart från enskilda kommentarer taget ur sitt sammanhang som du påstår, skriver hon i ett svar.

**På en direkt fråga om HFN skulle kunna få ta del av det material hon bloggar om så svarar hon NEJ.**

Hon kan inte heller se att det är problematiskt att hon förmedlar en åsikt baserad på anonyma källor.

– Jag får ha en åsikt om en diskussion och jag får skriva om det. Hädanefter om du har några problem med detta inlägg jag gjort så får du kontakta ansvarig utgivare!, skriver hon sedan.

### När någon göder nättrollen

En av föräldrarna i HFN ställer sig helt frågande till det som hänt:

– Jag har inte varit med om något liknande och då har jag varit med sedan gruppen startades 2009, säger hon: Men säger i samma andetag att hon vill vara anonym för att inte riskera att hängas ut på nätet.

– Det är så konstigt. Vi fick in en ny medlem som direkt hoppade in i ett inlägg och började kritisera föräldrar. Sedan gick hon ur och därefter började Madeleine Ilmrud blogga om att hon tagit del av material från HFN. När jag kollade upp den person som gjort ett kort inlägg, såg jag att hon och Madeleine Ilmrud var facebookvänner, säger den anonyma föräldern.



PHOTO: FOTODOUG WILDMAN (FLICKR) LICENS: CC BY-SA

### Brist på förståelse för föräldrars oro

På facebook finns det mängder med grupper ... offentliga och slutna. Varje grupp har sina regler, sin inriktning och sina tankar. Det är bara att läsa om gruppens inriktning och alla har ett fritt val att välja att gå med – eller hoppa över att söka sig till gruppen.

Tanken med slutna grupper är att människor ska känna sig trygga och att det de skriver inte ska ligga ute på nätet. Den som går med i en grupp och inte tycker om ett inlägg – kan välja att hoppa över det och tycker man att inlägget bryter mot några regler så anmäler man ... till ADMINISTRATÖREN – och gillar man inte gruppens filosofi – då är man fri att lämna.

– Jag läste HFN:s blogginlägg om det som hänt och det verkar inte som att Madeleine Ilmrud förstår hur jobbigt det känns att hon ger utrymme åt nättroll i sin blogg. Utan henne hade det här aldrig hänt. Dessutom sitter hon nu med skärmdumpar av privata saker vi skrivit – och vi inte har en aning om vad det är eller hur hon tänker använda det, säger den anonyma föräldern.

**Madeleine Lidman**  
info@hemmaforldrar.se