



Hemmaföräldrars nätverk – hemmaforaldrar.se – Tid för barn, balans mellan familj och arbete

Anton Berg, trebarnspappa om hur han fick upp ögonen för hemmaföräldraskap:



För tre år sen fick vi våra första barn, som var tvillingar. Då jag pluggade och min fru nyligen hade blivit klar med sin utbildning och nyss flyttat hit från Kanada, valde vi att hon skulle ta ut i princip alla föräldradagar för att jag skulle få plugga klart. Tiden gick och föräldradagarna började ta slut för henne, samtidigt började jag känna mer och mer stress kring att hon borde få sig ett jobb, för det är ju så det

fungerar i Sverige tyckte jag. Min fru tog allting väldigt lugnt och sa att hon ville bli hemmaförälder. Typisk svensk som jag var, så trodde jag att hon skämtade, hemmaförälder kan man väl inte vara i dagens Sverige?

När vi fick vårt tredje barn så fick min fru återigen ta alla föräldradagar (utom de 60 som måste tas ut av den andra föräldern), då jag fick jobb direkt efter utbildningen och hon inte hade någon inkomst. Under tiden hon var hemma började jag söka lite information på internet om att vara hemmaförälder, och fann Hemmaföräldrars Nätverk. Där har jag fått mycket nyttig information om alla fördelar med att ha en hemmaförälder för barnen, något som gjorde att jag fick ögonen öppnade och nu har börjat stödja min fru i hennes val som hemmaförälder.

I Sverige har vi en ganska låg arbetslöshet om man jämför med vissa länder, dock räknas hemmaföräldrar som arbetslösa vilket jag anser är missuppfattande då det är mer än ett heltidsjobb. Om vi i Sverige skulle införa vårdnadsbidrag i fler kommuner samt börja acceptera och sprida budskapen om alla fördelar det finns med att vara hemmaförälder skulle förmodligen fler personer vilja stanna hemma med barnen längre, vilket skulle vara en fördel för barnen, samtidigt som fler personer som vill in på arbetsmarkaden skulle få chansen.

Samtidigt känner jag till att det finns många ensamstående föräldrar och föräldrar med låg inkomst som verkligen skulle vilja vara hemma, men som inte har råd helt enkelt. Tänk så mycket ett vårdnadsbidrag, eller KDs förslag om en barnomsorgspeng på 4 500 kronor efter skatt per månad och barn, skulle kunna göra för dessa grupper.

Att alla ska gå på förskola har jag fått med mig från när jag var liten då alla jag kände gick på dagis, som det hette på den tiden. Min mamma säger ofta nuförtiden att hon gärna skulle ha stannat hemma med mig och min syster längre, men att de inte hade råd eftersom de köpte ett så dyrt hus - båda föräldrarna rökte och drack en del, det skulle vara ny tv och nya bilar...

Om jag hade gift mig med en svenska hade båda med största sannolikhet jobbat i dagsläget, eftersom det är så det går till i Sverige, samtidigt som vi hade haft en större inkomst. Men på frågan om vad som är viktigare, att stanna hemma med barnen och låta dem växa upp i en trygg och familjär miljö eller att kunna köpa ett större hus, nyare telefon, bättre tv och bättre bil, så väljer jag alla dagar i veckan att ha någon som stannar hemma med barnen.

Hur ser dina prioriteringar ut i livet, skulle du kunna tänka dig att leva ett snålare liv för att skapa bättre förutsättningar för dina barn? Och hur skulle ditt liv påverkas om barnomsorgsavgift/vårnadsbidrag existerade/utökades?

Anton Berg